

Samaritaneren

Fra "Sigurd fortæller bibelhistorier"

En mand skulle rejse fra Jerusalem,
han skulle hen til Jeriko by.
Han gik hjemmefra, da den var kvart i fem,
for der var hverken tog eller fly.
*Ingen fly, ingen fly,
nej der var hverken tog eller fly*

Af røvere blev han plus'lig slået ned,
de slog hans ryg og banked hans fod.
De løb og tog alle mandens penge med,
dér lå han, helt forladt, fuld af blod.
*Fuld af blod, fuld af blod,
dér lå han, helt forladt, fuld af blod.*

Så kom der en meget vigtig præst forbi,
men præsten han gik bare sin vej:
"Det dér, det er ikke noget, jeg kan li'!
Måske berøver de også mig!
*Nej nej nej, væk med mig,
måske berøver de også mig!"*

Så kom der en kirketjener efter ham,
men heller ikke han stopped op.
"Min præst gik, så jeg går osse – uden skam!
Jeg har så travlt, for jeg skal på job!
*Hop hop hop, ingen stop,
jeg har så travlt, for jeg skal på job!"*

Så kom der en ung samaritaner, som
jo stammed fra et helt andet folk.
Han så mandens sår og lagd' forbindelse om
skar plaster til vor ven med sin dolk.
*Med sin dolk, med sin dolk,
skar plaster til vor ven med sin dolk.*

Så bragte han ham til hospitalet hen
og sagde: "Jeg betaler for ham!
Se til, denne mand skal blive rask igen,
og giv ham medicin og en dram.
*Pas på ham, pas på ham,
og giv ham medicin og en dram."*

Af denne historie kan vi lære at
gi' hjælp og ikke blot gå vor vej.
Hvis én er i nød, så skal du selv ta' fat
- for næste gang er det måske dig!
*Du skal ej gå din vej,
for næste gang er det måske dig!*

Tekst og musik: Sigurd Barrett, 2010